

Slaap je al?



Slak

dag slak!
Wat ben jij traag
je bent zo traag vandaag

is waar
zegt slak
ik ren niet graag

een mens doet dat
en dat is dom
die rent
die rent
die rent zich krom!

Ik niet
zegt slak
ik ben een slak
ik ben nu eenmaal
traag

maar weet je wat?
Dat is mijn vak

Mijn kat

ik eet een kom
een kom met pap
die kat van mij
wil ook wel wat

ik geef geen pap
ik geef wat vis
kat eet het niet
is er wat mis?

1 tel maar kijk ik
kijk ik weg
en kat? Die at
mijn rijstpap zeg!



Zon

Dag zon
je tikt op mijn kop
zegt:
kom mee met mij
naar de wei
waar gras groen is
en jij blij

je zegt dat wel ja
maar waarom?
Oh! Ik weet het wel, hoor
ik ben niet dom

nu zit ik in de klas
ik maak een som
kijk naar jou, zon
en zeg:

om vier uur kom ik
naar die wei!
Ben jij er dan nog wel
voor mij?

Zee

de zee
de Noordzee vol
met zout
de zee aan zand
zee met een boot
de zee
de Noordzee is
zo groot

ik bind de zee
vast
aan een touw
en geef die zee
die zee

aan jou



Jarig

voor het grootste feest van het jaar
knip ik met een kartelschaar
een nieuwe kroon
uit glanspapier

misschien
ben ik te groot, hoor
misschien hoeft dat niet meer
maar omdat het zo leuk is
doe ik het nog een keer

