

Spikkel heeft vrienden

Finn houdt van honden, maar de katten van Finn zijn hondenhaters. Dus komt er geen hond op de boerderij.
Nu is er Spikkel ...

Matilda en Rico zijn dol op die big!
Elke morgen gaan ze Spikkel begroeten.
Matilda draait rond de poten van Spikkel.
Rico springt op haar rug en snort in haar flapoor.
Dat vindt Spikkel fijn, nu heeft ze eindelijk vriendjes!

Biggen slapen vaak overdag, net zoals poezen.
De twaalf biggen liggen altijd samen in het gras. Spikkel ligt apart, maar ze is niet meer alleen, Rico en Matilda liggen naast haar.

‘Wat is dat toch een grappige big,’ zegt mama.
‘En ze is zo tam,’ zegt papa.
‘Spikkel is niet tam, ze is mijn vriendin,’ zegt Finn.



‘Vrienden zijn niet tam, die blijven bij je, omdat ze dat graag willen.’
‘Daar heb je gelijk in, Finn,’ zegt mama.
‘Nu heb je een vriendin met een krulstaart, dat komt niet zo vaak voor,’ lacht papa.
Het is zo, Finn is de beste vriend van Spikkel.
De twaalf biggen spelen altijd samen, maar Spikkel speelt met Finn, Rico en Matilda.



Finn laat Spikkel vaak loslopen. Die big is dol op groenten en toch knabbelt ze niet aan al dat lekkers. Elke dag raapt Finn een appel op. Die geeft hij aan Spikkel, ze is verzot op appeltjes! Toch schrokt ze die appel niet snel op. Ze loopt er nog even mee rond, net zoals een hond met een botje. Spikkel wandelt met Finn, Rico en Matilda over de paadjes, ze lopen op een rijtje.